

# EEN KLEINKIND MET EEN HANDICAP

Gespreksavond voor 'zorggrootouders'

Als grootouder ben je ongetwijfeld heel bezorgd om je kleinkinderen: gaan zij hun weg wel vinden in deze samenleving? Zijn zij wel gelukkig? Wanneer een kleinkind een handicap heeft, is die bezorgdheid nog groter. Bovendien ben je ook nog bezorgd over je eigen kind, de papa en mama van je kleinkind met een handicap. Want hoe gaan zij dit kind een plaats geven in hun leven? Gaan zij de zorg voor hun kind levenslang aankunnen?

'Ik heb dubbel verdriet', vertelde ooit een grootvader, 'verdriet omwille van mijn kleinkind met een handicap en verdriet omwille van het verdriet van de ouders'. Als grootouder herken je waarschijnlijk dit gevoel en stel je je heel wat vragen:

- Hoe gaan wij met deze situatie om?
- Hoe kunnen wij een steentje bijdragen in de zorg voor ons kleinkind met een handicap?
- Hoe kunnen wij er met de ouders over praten, zonder hen te kwetsen?

Na de getuigenis van een grootouder zal er voldoende tijd zijn voor je eigen ervaringen, vragen, ...

19:30 - 22:00

23 oktober 2024

Pastoraal Centrum Seminarie vzw

Tulpinstraat 75

3500 Hasselt

Schrijf je in:

- online via [www.gezinenhandicap.be/infoavonden](http://www.gezinenhandicap.be/infoavonden)

- telefonisch: 03 216 29 90

- via mail: [info@gezinenhandicap.be](mailto:info@gezinenhandicap.be)

